



WEEKBERICHT van 22 maart 2020

van de Protestantse Gemeente te Rheden

(www.dorpskerkrheden.nl - www.facebook.com/dorpskerkrheden)

Zondag 22 maart 2020 Vierde zondag Veertigdagentijd Zondag Laetare, 'Verheugt u met Jeruzalem'

Dit is een ander Weekbericht dan u gewend bent. Het wordt ook aan mensen gestuurd die dat tot nu toe niet kregen. Fijn dat u er bij bent. Op deze manier willen we toch verbinding zoeken met elkaar, nu fysieke ontmoeting niet mogelijk is.

Meditatie ds. Bram Grandia

Op 22 maart zou ds. Bram Grandia voorgaan in onze kerkdienst. Nu dat niet mogelijk is heeft hij wel de volgende meditatie geschreven:

Zondag 'Verheugt u '(Laetare) 22 maart 2020.

Brokstukken in plaats van de preek.

Niemand zou het in zijn/haar hoofd halen om de komende zondag de naam 'Verheugt u' (Jesaja 66: 10) te geven.

Mijn vrouw en ik waaiden een paar dagen uit op Ameland. Een oase van rust in een (nog) coronavrij gebied. We zagen op televisie hoe zorgvuldig de Tweede Kamer werd voorgelicht door de experts. Daarna zagen we delen van het Kamerdebat.

We schrokken van de felheid en het aanvallend gedrag van met name Wilders en Baudet. Wat een vreselijke beschuldigingen in de richting van de minister president Rutte en minister Bruins.

Tijdens weer zo'n aanvallende ronde van Wilders ging de minister onderuit. Het was een flauwte, maar had ook iets van een knock-out. Het lichaam van de minister gaf de grenzen aan. Alle lof voor deze minister die nu is teruggetreden. *Geen reden om blij te zijn.*

In de auto op weg naar huis heb ik een van mijn dochters aan de telefoon. Zij hoort tot de risicogroep van mensen met een verstoord afweersysteem. Ze voelt zich niet goed. Thuisgekomen belt haar dochtertje van zeven ons in tranen op. Opa, ik heb op de televisie

gehoord dat er al meer dan 70 oude mensen dood zijn. *Geen reden om blij te zijn.* En toch ook, want in haar angst denkt die schat aan ons.

Ik hoor dat 7000 mensen die in de zorg gewerkt hebben zich opgeven om de zorg bij te staan. Ik zie dat China vrachten met mondkapjes en ander materiaal aflevert. Ik lees over de talloze initiatieven, hulplijnen die open zijn voor mensen die zich alleen voelen of die een vraag hebben of hulp nodig hebben. Ik lees over creatieve particuliere initiatieven. Ik zie mensen klappen voor de zorg op balkons, ik hoor kerkklokken luiden voor hoop in barre tijden. *Alle reden om blij te zijn.*

Ik lees op Facebook en op internet prachtige bezinnende teksten in deze veertigdagentijd waarin heel Nederland letterlijk en figuurlijk tot inkeer gedwongen wordt.

Mensen gaan met elkaar en met hun kinderen aan het werk en aan het spelen. Mensen nemen de tijd om kwetsbare anderen te bellen. *Alle reden om blij te zijn.*

Maar dominee, hoe zit het nu met God en het virus?

Ik hoop dat wij de komende weken worden besmet met het virus van de liefde, een ander C-virus, het Christus-virus. Het hoort tot de kern van het christen zijn om mensen in nood bij te staan. Compassie als kern van ons geloof.

Is dat alles? Voor mij wel. Ik kijk naar De Wereld draait door. Het is nu het *Podium van de gedeelde smart*. Het is Toost TV. Ik zie de filosoof en cabaretier Tim Fransen praten over het boek 'De Pest' van Camus. Ik pak het uit de kast. De hoofdpersoon, de arts Rieux, schrijft de kroniek van de pest. Aan het einde van zijn boek zegt hij dat er nooit een definitieve overwinning op de pest of het virus zal zijn. 'Er zal nog heel veel gedaan moeten worden door mensen die ondanks hun persoonlijke hevige verdriet niettemin weigeren plagen te accepteren

en die moeite doen om genezers te worden, omdat ze geen heiligen kunnen zijn.'
Wat een zin. Blijven vechten tegen de bierkaai.

Dan denk ik - met het oog op zondag 'Verblijdt u' (Jesaja 66:10)

Laten we teksten lezen tegen de pest, tegen de ziekte en de dood. Laten we de hoopvolle hoofdstukken Jesaja 65 en Jesaja 66 thuis lezen als medicijn tegen de angst en de wanhoop. Laten we elkaar - waar we maar kunnen- intens bemoedigen.

De feiten van de dood niet ontkennen, maar wel ontkennen dat die feiten uiteindelijk het laatste woord hebben.

Ik wens u, ons allemaal in deze barre tijden heel veel sterkte en onderlinge liefde en bemoediging toe. Zie in godsnaam naar elkaar om. Ook al moet dat nu vooral telefonisch of per brief of kaart. *Bram Grandia*

Gebed

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. Door golven heen, door storm en nacht leidt mij uw hand, U blijft nabij. Uw vrede diep, uw liefde groot verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. Mijn vaste rots, mijn fundament, U bent de grond waarop ik sta.

(Lied 939:1)

Kerk in Coronatijd

Hoe kunnen wij in deze predikantloze en eredienstloze tijd, waarin ook de doordeweekse bijeenkomsten allemaal zijn afgelast tóch nog kerk zijn??

Het moderamen van onze Rhedense Dorpskerkgemeenschap heeft zich over deze vraag gebogen en gezocht naar mogelijkheden van verbondenheid en medeleven die ons nog wél ten dienste staan.

Als eerste mogelijkheid van verbinding is er het telefonisch contact. Nu door de bewegingsbeperkingen de wereld er anders uitziet, is het fijn om met iemand te kunnen spreken of hulp aangeboden te krijgen. Deze onderlinge betrokkenheid is immers een van de kenmerken van een kerkelijke gemeente? In dit kader heeft het moderamen een plan gemaakt om alle ouderen te benaderen, hetzij door een van de wijkteammedewerkers, hetzij door iemand anders.

Als tweede vinden wij het belangrijk om de communicatie op gang te houden, zodat

we mededelingen kunnen doen over allerlei kerkelijke aangelegenheden. In deze tijd waarin bijna iedereen over een computer beschikt is dat niet moeilijk. We hebben een website, waarop iedereen wereldwijd kan inloggen en we hebben een Weekbericht dat we naar iedereen, die dat wil, kunnen toesturen via de mail. Als u dit op uw computer leest bent u daar één van. Er zijn echter ook kerkleden die het Weekbericht nog niet krijgen toegestuurd en dat misschien wel willen. Als u iemand kent waarvoor dat geldt, laat hem of haar dan een berichtje sturen naar **weekbericht.rheden@gmail.com**
Het zou fijn zijn als we zodoende een nog groter bereik krijgen.

Diegenen die geen mailadres hebben zullen wij proberen op een andere manier te informeren.

Erediensten via internet.

De erediensten van 22 en 29 maart waren al afgelast, de dienst van **5 april gaat ook niet door**. Dat betekent echter niet dat u geen kerkdienst kunt meemaken.

Vanaf 22 maart zullen de gezamenlijke kerken uit de regio kerkdiensten uitzenden via internet. Ook wij zullen aan deze diensten meewerken. De eerste diensten zijn **op 22 maart vanuit de Grote Kerk in Velp en vanuit de Ontmoetingskerk in Dieren.**

Wilt u deze diensten meebeleven dan gaat u op internet naar www.kerkdienstgemist.nl. U komt dan op een pagina waar u kunt zoeken naar de kerkdienst die u wilt meemaken. Daar vult u dan in, al naar gelang uw keuze, Velp of Dieren. Dan komt u op de pagina van de betreffende kerk en vervolgens op de pagina waar de kerkdiensten op staan.

In Dieren beginnen de uitzendingen zondagmorgen om 9.45 uur, in Velp om 9.55 uur.

U kunt ze echter ook op een later tijdstip bekijken en beluisteren. De komende weken gaan voor :
22 maart: Velp : Ds. Eldering
Dieren : Ds. Bochanen
29 maart: Velp : Ds. V.d. Wal
Dieren : Mw. Groenewold

We werken er aan dat we ook vanuit Rheden uitzendingen online gaan verzorgen. Deze week

hebben wij ons aangesloten bij www.kerkdienstgemist.nl en wordt, als KPN meewerkt, de wifi verbinding in de kerk tot stand gebracht.

Alle technische apparatuur is aangelegd door de vrijwilligers uit onze gemeente. Dit zijn Jan Otter, Wim van Beek, Adri de Kort, Ab van Amerongen en Johannes v.d. Weij. Veel dank hiervoor!

Overigens zijn er heel veel kerken in Nederland die die www.kerkdienstgemist.nl kerkdiensten uitzenden.

Verder verzorgt de PKN op elke zondagmorgen om 09.20 uur op NPO2 een meditatie

Avondgebeden via www.kerkdienstgemist.nl

Vanuit de kerken in Velp en Dieren worden vanaf 25 maart op woensdag om **20.30 uur** korte avondgebeden uitgezonden. **Op 25 maart vanuit Dieren, op 21 april vanuit Velp.** Deze kunt u eveneens via kerkdienst gemist meebeleven.

Stiltekapel blijft open

In maart is dat van 09.00 - 16.00 uur en in de maanden daarna (zomertijd) van 09.00 – 19.00 uur.

Wel zo nodig afstand bewaren.

Verdere informatie.

Op 22 april staat een gemeenteavond gepland.

Het is op dit moment nog **niet zeker** of deze op die datum door kan gaan. Op deze gemeenteavond komt het rapport “*Samen Gaan*” aan de orde. In dit rapport worden de mogelijkheden beschreven waarop de kerken van Rheden - Ellecom/De Steeg - Dieren - Spankeren/ Laag Soeren/Dieren N.O. elkaar nu of in de toekomst kunnen versterken. Het is een belangrijk onderwerp dat zeker niet op één gemeenteavond volledig besproken kan worden. Daarom zal er na deze avond nog een tweede gepland worden.

De klokken luiden...

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, riep de Raad van Kerken in Nederland op om de komende woensdagen tussen 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden.

Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor

wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Steunpunt Coronahulp Rheden Veel inwoners hebben nu extra ondersteuning nodig, anderen willen juist graag helpen. Het Steunpunt Coronahulp start maandag 23 maart en helpt vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Inwoners die extra ondersteuning kunnen gebruiken of deze juist bieden, kunnen vanaf maandag 23 maart op werkdagen tussen 09.30 en 15.00 uur bellen naar 026 – 370 70 70. Het gaat om bijvoorbeeld hulp bij het boodschappen doen, de hond uitlaten of gewoon het maken van een praatje via de telefoon.

Dag en nacht een luisterend oor

De Luisterlijn. De vrijwilligers van deze prachtige organisatie bieden een luisterend oor voor mensen, en zeker voor ouderen, die door de coronacrisis kampen met eenzaamheid, angst en zorgen. De Luisterlijn is anoniem te bereiken via **0900 – 0767** (lokaal tarief)

Schilder- en tekenclub De Regenboog

De geplande bijeenkomst op 27 maart gaat niet door.

Mediteren in de Dorpskerk

Gaat tot nader bericht niet door.

Website

Op onze website vermelden wij alle informatie die van belang is voor onze kerkgemeenschap. Kijkt u daar ook regelmatig op. Het adres is www.dorpskerkrheden.nl. Via de website kunt u ook gemakkelijk www.kerkdienstgemist.nl benaderen.

Volgend week maken we weer een bericht.

Kopij aanleveren tot uiterlijk **donderdag 26 maart 18.00 uur**

via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com

Samenstelling: Ineke van Huissteden