



WEEKBERICHT van 18 oktober 2020

van de Protestantse Gemeente te Rheden

(www.dorpskerkrheden.nl - www.facebook.com/dorpskerkrheden)

Op zondag 18 okt. wordt de kerkdienst ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Als u uw Liedboek bij de hand houdt kunt u meezingen/lezen en misschien wilt u ook wel een kaars aansteken. Zo zijn we toch met elkaar verbonden.

We wensen u, thuis of in de kerk, een goede viering toe!

Welkom vanuit de Dorpskerk!

Zondag 18 oktober

Twintigste zondag na Pinksteren

Vijfde zondag van de herfst

Dienst van Schrift en Tafel

10.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet

Organist: Piet Clossen

m.n.v. Dorpskerkcantorij

(in kleine bezetting)

o.l.v. Sjaak Leenders

Pianist: Christan Grotenbreg

Kindernevendienst

Inleiding:

Zondagmorgen mogen we als gemeente samen het Heilig Avondmaal vieren. Vanwege de toegenomen dreiging van het coronavirus mogen er slechts dertig mensen in de kerk aanwezig zijn. Maar gelukkig zijn er veel mensen die via het beeldscherm de dienst kunnen volgen.

We nodigen u/jou uit om ook thuis mee te doen met het Avondmaal door voorafgaand aan de dienst thuis een stukje brood en een klein glaasje wijn (druivensap) klaar te zetten. Zo kunt u op het moment dat we in de kerk het brood eten en uit de beker drinken, dat thuis ook doen. In gedachten zijn we dan verbonden met elkaar.

Door een kaars aan te steken aan het begin van de viering herinneren we ons, dat ook Jezus onder ons aanwezig is. Ook dat kunt u zelf thuis doen als een versterking van de gedachte dat Hij het licht is van deze wereld. Zo'n kerkdienst is niet zomaar een programma op de televisie of computer waar je vanuit je

luie stoel naar kijkt met een al of niet kritische blik. Je krijgt door je open te stellen en actief mee te doen, de gelegenheid om de ontmoeting met God aan te gaan. En zo krijgt het een andere dimensie.

In de dienst lezen we Psalm 34. Daarin komt een vers voor waarin staat: "Proef en geniet de goedheid van de Heer". Is dat niet een hartelijke uitnodiging om mee te doen? Een aantal leden van de cantorij zullen voor ons zingen. In de kerk mogen we als gemeenteleden niet mee zingen, maar thuis mag dat uiteraard wel. En zo blijven we ook in deze crisistijd trouw doorgaan met het putten van hoop en het zoeken naar wat ons vreugde en kracht geeft.

Liturgie in deze dienst:

Orgelspel

Wij maken het stil

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Drempelgebed

Aanvangslied: psalm 100: 1 en 2

Groet en Bemoediging

Inleiding op de dienst

Gebed

Kyrie gezongen:

Wij, die zo vaak de belofte vergeten,
God, ontferm u over ons.

Wij, die de naam van de naasten niet weten,
God, ontferm u over ons.

't Lied van de hoop is al gaande versleten,
God, ontferm U over ons.

Angst die ons dof en krachteloos maakt,
Christus denk aan ons.

Knagend verdriet dat ons wezen raakt,
Christus denk aan ons.
Vriendschap door ons te bitter gemaakt,
Christus denk aan ons.

Iedere dag dat wij u niet vertrouwen,
God, ontferm u over ons.
Vesting van eigen gelijk die we bouwen,
God, ontferm u over ons.
Pijn om het als uw mens uit te houden,
God, ontferm u over ons.

Gesprekje met de kinderen

1^{ste} Lezing: Psalm 34

Lied: 103e: Bless the Lord, my soul (3x)

2^{de} Lezing: Hebreëën 4: 14-16

Lied: 538: 1 en 3

Verkondiging

Orgelspel

Inleiding viering van de maaltijd

Lied: 385: zingen 1, lezen 2 en3, zingen 4

Tafelgebed

Lied: Zegening bij de maaltijd
Gezegend zijt Gij, eeuwige God,
koning van hemel en aarde,
die het brood uit de aarde doet groeien,
die de vrucht van de wijnstok hebt geschapen.



Uitdelen van brood en wijn

**Gebeden, afgesloten met het gezongen
Onze Vader (Lied 371)**

**Mededelingen, collecteaankondigingen en
bloemengroet**

Zegen: gezongen

De Levende zegene en behoede ons,
De Levende doe zijn aangezicht over ons
lichten en zij ons genadig
De Levende verheffe zijn aangezicht over ons
en geve ons vrede.

Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht

en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede.

Orgelspel

Collectes:

**1. Nationaal Actieplan Covid-19
Voedselhulp Nederland
Streefdoel: 35.354 mensen
Benodigd: € 1.494.579**

De Diaconie reageert graag snel op acute
noodsituaties. Plaatselijke en landelijk. Daarom
vervangen we nu ook de voorgenomen
diaconale collecte a.s. zondag door een collecte
voor de voedselhulp van het Rode Kruis voor
mensen in Nederland, die door de coronacrisis
zonder werk en dus zonder geld zijn komen te
zitten. Voedselhulp in Nederland. Het is om je
dood te schamen!

Als gevolg van Covid-19 is de druk op de
voedselbanken in Nederland toegenomen. In
beginsel ontstond dit, doordat vrijwilligers van de
voedselbank vaak zelf in de kwetsbare
doelgroep voor het coronavirus vallen en
daardoor niet meer kunnen of willen meehelpen.
Door de maatregelen van de intelligente
lockdown ontstonden er echter ook problemen
rondom distributie, omdat mensen hun pakket
niet meer zelf konden of wilden ophalen. Het
Rode Kruis ondersteunt sinds maart op diverse
plekken in Nederland met de inzet van
Ready2Help-vrijwilligers om de voedselbanken
draaiende te houden: zij helpen met het
samenstellen van pakketten, de uitgifte en
distributie daarvan. Het Rode Kruis verwacht
deze hulp de komende negen maanden tot een
jaar te blijven bieden.

Daarnaast moet extra aandacht worden besteed
aan ouderen, chronisch zieken en anderszins
kwetsbare mensen die niet zelfstandig in staat
zijn om naar een winkel te gaan of online
boodschappen te doen. Via de Rode Kruis
Hulplijn komen dergelijke hulpvragers in beeld
en zorgt het Rode Kruis dat er iemand uit de
buurt boodschappen doet. Afhankelijk van de
ontwikkelingen in Nederland gaat het Rode Kruis
ervan uit dat deze dienst het komende half jaar
nodig is.

Verder is er een grote groep, die structureel de
weg naar de voedselbank niet lijkt te kunnen
vinden. Deze nood was reeds aanwezig voor de
uitbraak van Covid-19, maar dreigt groter te
worden nu een toenemende groep mensen
onvoldoende middelen heeft om in voedsel te

kunnen voorzien. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen die werkzaam zijn in de informele economie als schoonmakers of sekswerkers, maar ook mensen uit de culturele sector en zzp'ers. Het Rode Kruis is daarom in Nederland gestart met het uitdelen van boodschappenkaarten en voedselpakketten aan mensen die niet zelf in hun voedselvoorziening kunnen voorzien.

2. Kerkuishouding

Kosten Weekberichten

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u uw gift overmaken op onderstaande bankrekeningen **o.v.v. collectes 18 oktober:**

- **Diaconie: NL 32 RABO 03552 00 384**

- **Kerkrentmeesters:
NL 56 RABO 03737. 27.631**



Uitzendingen via Kerkdienstgemist.nl

De volgende uitzendingen vanuit de kerken in onze omgeving zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl

Vieringen vanuit Rheden 10.00 uur

* Zondag 18 oktober: ds. Jan Willem Overvliet
Dienst van Schrift en Tafel

* Zondag 25 oktober: ds. Klaas Eldering

Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur:

* Zondag 18 okt: ds. Dirk Paul Moet

Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur

* Zondag 18 okt: ds. C. van der Linden,
Alphen a/d Rijn

Bloemengroet

De bloemen gingen afgelopen zondag naar mevr. G. v.d. Ent en de dhr. Braun.



Mocht u iemand weten die voor een bloemengroet vanuit de kerkgemeenschap in aanmerking komt, geef dit dan even door aan Dea Frederiks,

tel.:495 23 80, e-mail: d.frederiks@hetnet.nl

Uit de kerkenraad

Het is ontzettend jammer dat we allemaal weer en stapje verder terug moeten. Vorige week hadden we in Rheden al besloten om niet meer dan 30 kerkgangers toe te laten en dat is nu landelijk ook de norm. De schrik zit er blijkbaar erg in, want afgelopen zondag waren er maar een paar aanmeldingen voor de kerkdienst.

Dat is jammer en zo terughoudend hoeven we nu ook weer niet te zijn! Uiteindelijk is het met de beperking tot 30 mensen en alle maatregelen die we verder treffen **veilig** om de kerkdiensten bij te wonen. Voor a.s. zondag zijn er nog (heel) veel stoelen vrij.

Komende zondag is Jan Willem onze voorganger en vieren we het Avondmaal. We doen dit op een corona veilige manier. Een ieder blijft op de stoel zitten en de diakenen gaan rond met het brood en met kleine bekertjes druivensap. Ook voor de kinderen is er brood en een bekertje.



We mogen in de dienst niet zingen, maar de dienst wordt wel opgeluisterd door zang van de cantorij (in afgeslankte vorm).

Aan u die thuis naar de dienst kijkt en luistert, wordt gevraagd het Avondmaal op afstand mee te vieren. Hierdoor bent u toch actief verbonden met de kerkgangers en weten de weinige mensen in de kerk dat velen met hen verbonden zijn.

Het is mooi om in deze tijd van hernieuwde angst en sociale beperkingen onze verbondenheid tot uitdrukking te brengen in het delen van brood en wijn. We hopen ondanks alles op een mooie viering.

Afgelopen week zou de kerkenraad bijeen gekomen zijn. Omdat er geen urgente, noodzakelijke zaken spelen is deze afgelast.

Ook de met veel verve aangekondigde **gemeenteavond op 21 oktober stellen we uit**. Er is al een tweede datum bekend, namelijk **18 november**. Alle aanmeldingen, fysiek en digitaal voor 21 oktober gelden nu voor 18 november. U hoeft daarvoor niets te doen. Mocht u, als u zich al heeft aangemeld voor 21 oktober, op 18 november niet aanwezig kunnen zijn, laat ons dat dan even weten. Het is natuurlijk jammer dat de besluitvorming over de samenwerkingsmogelijkheden opnieuw wordt uitgesteld, maar het is niet anders.

Wilt u de gemeenteavond niet bijwonen, maar wilt u het rapport dat besproken wordt wel ontvangen, dan is dat mogelijk door een mailtje te sturen naar bestuur@dorpskerkrheden.nl

Intussen proberen we als kerkenraad ook onze weg te vinden in alle veranderde regels en nieuwe beperkingen. Wel vergaderen, niet vergaderen, activiteiten door laten gaan, activiteiten afgelasten. Lastige keuzes die vragen om goed en veelvuldig overleg, juist in een tijd waarin van ons gevraagd wordt onderlinge contacten te beperken.

We proberen dit zo goed mogelijk te doen, maar het is niet altijd gemakkelijk.

Deze week is het college van kerkrentmeesters begonnen met online vergaderen en de bedoeling is dat het moderamen dit ook gaat doen en wellicht de kerkenraad ook, in ieder geval de komende weken.

**Wilt u een kerkdienst bezoeken?
U bent van harte welkom!**

U kunt zich op drie manieren aanmelden:

1. Via de website, door het aanmeldformulier in te vullen en te verzenden. U vindt dit formulier op de home pagina onder de knop 'aanmelden eredienst'

2, Door het sturen van een mail naar bestuur@dorpskerkrheden.nl U moet de gewenste datum vermelden, het aantal personen uit uw gezin en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.

3. Telefonisch bij Johan Meurs 026 4954320 en bij Kees v.d. Haak 026 4953524 of 06 53391846

4. Uiterlijk zaterdag 15.00 uur!

 **CORONA
MAATREGELEN**



Denkt u aan de voorgeschreven coronamaatregelen als u de kerk bezoekt, voor uw eigen gezondheid en die van anderen!

Volgende week maken we weer een Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk **donderdag 22 oktober 18.00 uur** via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com

Samenstelling: Ineke van Huissteden

**houd
moed**
**heb
lief**