



# WEEKBERICHT van 22 november 2020

van de Protestantse Gemeente te Rheden

([www.dorpskerkrheden.nl](http://www.dorpskerkrheden.nl) - [www.facebook.com/dorpskerkrheden](https://www.facebook.com/dorpskerkrheden))

**Op zondag 22 nov. wordt de kerkdienst ook uitgezonden via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)**

Als u uw Liedboek bij de hand houdt kunt u meezingen/lezen en misschien wilt u ook wel een kaars aansteken. Zo zijn we toch met elkaar verbonden.

We wensen u, thuis of in de kerk, een goede viering toe!

**Welkom vanuit de Dorpskerk!**

**Zondag 22 november**

**Laatste zondag van het kerkelijk jaar**

**Zondag Voleinding - Gedachteniszondag**

**10.00 uur:** ds. Jan Willem Overvliet

Organist: Kees van den Haak

m.m.v. Dorpskerkcantorij

o.l.v. Sjaak Leenders

Pianist: Christan Grotenbreg

## **Inleiding:**

Thema: 'Op handen dragen'

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij in de kerk de mensen, die in het achter ons liggende jaar zijn overleden. We noemen hun namen met liefde en respect en spreken de hoop uit, dat zij voor altijd geborgen mogen zijn in de handen van God.

Want zal Hij, die ons het leven gaf, ons niet ook kunnen vasthouden als de nacht over ons komt van beproeving en angst, de nacht van twijfel en aanvechting en de nacht van de strenge, bittere dood?

We mogen er om bidden, we mogen ervan zingen en we mogen ons aan deze gedachte toevertrouwen. We lezen twee Bijbelgedeelten in deze dienst. Een gedeelte uit Psalm 31 en een paar verzen uit Johannes 10. In beide Schriftgedeelten gaat het over de hand van God. Zoals Hij ons vergaand draagt, zo mogen wij ook elkaar dragen, beschermen, behoeden en liefhebben. (1 Cor. 13)



## **Liturgie in deze dienst:**

### **Orgelspel**

### **Wij maken het stil**

#### **De cantorij zingt:**

Soms breekt uw licht  
in mensen door, onstuitbaar  
zoals een kind geboren wordt.  
Gedenk de mens  
die wordt genoemd uw kind,  
uw koninkrijk, uw licht.  
Geen duisternis  
heeft ooit hem overmeesterd.

Gedenk ons die als hij geboren zijn,  
die uit uw mond uw naam hebben gehoord,  
die moeten leven  
in de schaduw van de dood  
hem achterna, hem achterna.  
*Huub Oosterhuis*

### **Welkom en mededelingen**

### **De kaarsen worden aangestoken**

### **Drempelgebed**

### **Aanvangslied: psalm 139: 1 en 3**

**'Heer die mij ziet zoals ik ben'**

### **Stil gebed, Bemoediging en Groet**

### **Gebed**

#### **Gedicht 'In mijn hart'**

Mijn God,  
Ik hoef niet naar de hemel te klimmen  
om met U te spreken  
en bij U mijn vreugde te vinden.  
Ik moet mijn stem niet verheffen  
om met U te praten.  
Al fluister ik heel zacht,  
Gij hoort mij reeds:  
want Gij zijt in mij,  
ik draag U in mijn hart.

Om U te zoeken  
heb ik geen vleugels nodig,  
ik heb me enkel stil te houden,  
in mezelf te kijken,  
me niet te verwijderen  
van een zo hoge Gast.  
*Theresia van Avila (1515-1584)*

**Lied 221: 1**  
**‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’**

**1<sup>ste</sup> Lezing: Psalm 31: 1-6**

**De cantorij zingt|:**

Lead me Lord,  
lead me in Thy righteousness,  
make Thy way plain before my face.  
For it is Thou, Lord,  
Thou, Lord only  
that makest me dwell in safety.

*Leid mij, Heer,  
leid mij in uw gerechtigheid.  
Effen de weg die U mij wijst.  
Want bij U Heer, alleen bij U  
vind ik een veilige schuilplaats.*

**2<sup>de</sup> Lezing: Johannes 10: 27, 28**

**Lied: 961: Niemand leeft voor zichzelf**

**Overdenking**

**Meditatieve muziek**

**Lied: 730: : 1 en 2 (alternatieve tekst)**

Heer, herinner u de namen  
van hen die gestorven zijn,  
en vergeet niet dat zij kwamen  
langs de straten van de pijn,  
langs de wegen van het lijden,  
door een woud van eenzaamheid,  
naar het dag en nacht verbeide  
Vaderhuis, hun toebereid.

Onze namen staan geschreven  
in de holte van uw hand  
als een teken dat ons leven  
in U, Heer, is ingeplant.  
Steeds als Gij uw handen opent  
zien uw ogen ons weer aan  
en gedenkt Gij uw belofte:  
een verrassend nieuw bestaan.

**We noemen de namen  
en ontsteken de kaarsen.**

**De cantorij zingt:**

Gedenk ons hier bijeen,  
onder de hoede van uw Woord.  
Gedenk die bij ons horen in lief en leed.  
Zegen ons, dat wij elkaar behoeden.

**Dankgebed, stilgebed, Onze Vader**

**Mededelingen, collecteaankondigingen en  
bloemengroet**

**Slotlied: 793: 1 en 2**  
**‘Bron van liefde, licht en leven’**

**Gedicht ‘Handen’**

Gelukkig is de mens die tot het einde  
handen mag voelen die goed doen.

De hand die met aandacht wast.  
De hand die met zorg aankleedt.  
De hand die met liefde kamt.  
De hand die met tact aanraakt.  
De hand die met het hart troost.

Geen mens kan leven  
zonder die hand,  
die teder is,  
die behoedt,  
die beschermt  
en bemoediging uitstraalt.

Tot het einde toe  
verlangt de mens naar die hand,  
totdat er die andere Hand is,  
die alle wonden geneest,  
die alle pijn heelt,  
die alle tranen wist.

Tot die tijd  
kunnen onze handen  
een voorproef zijn van die handen,  
en handen en voeten geven  
aan de liefde  
die onmisbaar is.  
*Marinus van den Berg*

**Zegen met gezongen Amen**

**Orgelspel**



## Collectes:

### 1. Stg. Kerstherberg Arnhem



Dit jaar voor de 51<sup>ste</sup> keer opent de *Kerstherberg* weer haar deuren tijdens de kerstdagen. Gratis toegankelijk voor iedereen.

De *Kerstherberg* biedt de bezoekers een aantrekkelijk en feestelijk programma met activiteiten en optredens voor jong en oud in de *Walburgiszaal* in het centrum van Arnhem. Zo wordt tijdens de Kerstdagen warmte en gezelligheid geboden voor velen die eenzaam zijn en voor wie deze dagen moeilijk zijn om door te komen

### 2. Kerkhuishouding Onderhoud Dorpskerk

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u uw gift overmaken op onderstaande bankrekeningen **o.v.v. collectes 22 nov:**

- **Diaconie: NL 32 RABO 03552 00 384**

- **Kerkrentmeesters:  
NL 56 RABO 03737. 27.631**

### De symbolische schikking:

*Op handen dragen*

We zien de kleuren paars, als teken van inkeer, en wit, als teken van licht en hoop na het donker. Ook het altijd groene mos staat symbool voor het leven. De handen en het handvormige blad staan beschermend om de sobere schikking heen



kerkdienst  
gemist.nl

### Uitzendingen via Kerkdienstgemist.nl

De volgende uitzendingen vanuit de kerken in onze omgeving zijn te volgen via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl)

### Vieringen vanuit Rheden 10.00 uur

\* Zondag 22 nov: ds. Jan Willem Overvliet

\* Zondag 29 nov: ds. H.G. Teeuwen, Borculo

### Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur:

\* Zondag 22 nov: ds. Dirk Jan Brans en  
Rob v.d. Wetering

### Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur

\* Zondag 22 nov: ds. Kees Bochanen /  
ds. Frans Or t / pastor M.P. Visser

### Bloemengroet

De bloemen gingen afgelopen zondag naar mevr. Scholten en Petra Vleeming.



Mocht u iemand weten die voor een bloemengroet vanuit de kerkgemeenschap in aanmerking komt, geef dit dan even door aan Dea Frederiks,  
tel.:495 23 80, e-mail: [d.frederiks@hetnet.nl](mailto:d.frederiks@hetnet.nl)

### Openingstijden Stiltekapel

De Mauritiuskapel is in de wintertijd (1 oktober - 31 maart) open van 9.00-16.00 uur.

### Van de kerkenraad

In de afgelopen weken zijn de voorbereidingen getroffen voor de dienst van a.s. zondag. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze bijzondere dienst gedenken wij de mensen die ons lief waren en in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Zij gingen ons voor in leven en sterven, verbonden met de Rhedense Dorpskerkgemeenschap. Tijdens de dienst noemen wij nog eenmaal hun namen en steken wij voor iedere overledene een kaars aan en wij hebben voor elk van hen een roos. Omdat wij maar een beperkt aantal bezoekers in de dienst mogen toelaten, is het helaas dit jaar niet mogelijk om alle nabestaanden in de dienst uit te nodigen. Daarom is aan de familieleden van de overledenen gevraagd de dienst zo mogelijk online te volgen. Na afloop van de dienst zal de kerk open blijven tot ca. 13.00 uur om allen die dat willen de gelegenheid te bieden zelf een kaars in de kerk aan te steken en daarmee hun overleden familielid persoonlijk te herdenken. Dit geldt voor de nabestaanden, maar ook voor de gemeenteleden die iemand uit het verleden willen gedenken. De predikant en enkele ouderlingen zullen daarbij aanwezig zijn. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Als u de dienst wilt bijwonen kunt u zich aanmelden op de gebruikelijke manieren via de website, via mail en telefonisch. Omdat we niet

meer dan 30 bezoekers mogen ontvangen is het juist nu belangrijk dat u zich van tevoren aanmeldt.

We hopen op een mooie dienst.

Namens de kerkenraad

*Johan Meurs scribe*



### **Geslaagde ontmoeting met Jan Willem**

- Waarom is Jan Willem dominee geworden?
- Wat is zijn godsbeeld en hoe beleeft hij zijn geloof?
- Hoe romantisch was de eerste ontmoeting tussen Jan Willem en Nienke?
- Hoe komt hij aan zijn bijnaam?
- Hoe denkt hij over actuele zaken als de anti-homo verklaring op reformatorische scholen en de boetedoening van de PKN over de rol van de kerken tijdens en vlak na de tweede wereldoorlog?
- Wat is zijn favoriete muziek?

Dit is zomaar een greep uit de vragen die vrijdagavond 13 november tijdens het online evenement 'Ontmoet... Jan Willem!' de revue passeerden.

We hebben Jan Willem Overvliet, onze nieuwe predikant, zeker beter leren kennen. En wat hebben we leuke en positieve reacties ontvangen over de uitzending:

*"Wat een fantastisch leuke uitzending. We hebben nauwelijks gemist dat we er niet fysiek waren."*

*"Wat een geweldig leuke uitzending. Complimenten voor het hele team."*

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u de uitzending nog terugzien? Dat kan!

Ga daarvoor naar [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

### **Digitaal koffierondje**

In deze periode zien en spreken we elkaar weinig. Veel activiteiten die niet doorgaan en

ook geen koffie meer na de kerkdienst. We missen de sociale contacten en elkaar.

Om elkaar toch te kunnen zien en te kunnen spreken, organiseren we een iedere

zondag een digitaal koffierondje na de kerkdienst. Gewoon even aan elkaar vragen hoe het gaat of even napraten over de kerkdienst.

**Wilt u hieraan meedoen? Ga dan naar de website [www.dorpskerkrheden.nl](http://www.dorpskerkrheden.nl) en het wijst zich vanzelf.**

Een camera en microfoon zijn hiervoor vereist, maar als je ze niet op je computer hebt zitten, dan zitten ze waarschijnlijk wel op je tablet of telefoon.

Dus schenk aanstaande zondag 1 november om 11.00 uur een kop koffie in, en geniet van het moment om elkaar toch weer even te zien en te spreken!

**Wilt u een kerkdienst bezoeken?**

**U bent van harte welkom!**

**U kunt zich op drie manieren aanmelden:**

- 1. Via de website, door het aanmeldformulier in te vullen en te verzenden. U vindt dit formulier op de home pagina onder de knop 'aanmelden eredienst'**
- 2. Door het sturen van een mail naar [bestuur@dorpskerkrheden.nl](mailto:bestuur@dorpskerkrheden.nl) U moet de gewenste datum vermelden, het aantal personen uit uw gezin en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.**
- 3. Telefonisch bij Johan Meurs 026 4954320 en bij Kees v.d. Haak 026 4953524 of 06 53391846**
- 4. Uiterlijk zaterdag 15.00 uur!**

Samenstelling Weekbericht: Ineke van Huissteden



**Advent gloort.....**