

LITURGIE

Goede Vrijdag 15 april 2022

19.30 uur: pastor Anita Coenraads
ds. Jan Willem Overvliet

Organist: Kees van den Haak

Ambtsdrager: Jan de Bes

Lectoren: Rita de Kort en Greta ten Have

m.m.v. Dorpskerkcantorij aangevuld met leden RKK.

o.l.v. Sjaak Leenders

Piano: Ingrid de Vries



Welkom in de Dorpskerk

Liturgie:

We zijn stil

De kaarsen worden ontstoken.

Intredegebed

We zingen staand: lied 562: 1

'Ik wil mij gaan vertroosten'

Inleidende woorden rondom het kruis

Cantorij: Lenten Meditation

*Jesus Christ, my saviour,
lived for me and died,
source of my salvation,
yet was crucified.*

*Peace that knows no measure,
this by faith I see.*

*Love that knows no ending,
Jesus died for me.*

*Lord, we renew,
our commitment these 40 nights and days
and Lord, by your grace,
help us change our sinful ways.*

*Hear me now Lord Jesus,
I will never stray,
I will never wander,
hear me, as I pray*

*Free me now from darkness,
cleansing me now from sin.
Pardon my transgressions,
make me pure within.*

*Lord, we renew,
our commitment these 40 nights and days
and Lord, by your grace,
help us change our sinful ways.
Amen, amen, amen.*

Openingsgebed

Lezing: Jesaja 52: 13 – 53: 12

Het lijdensverhaal volgens Johannes in rollen:

Johannes 18: 1-27

Lied 651: 1 en 2

'Christus heeft voor ons geleden'

Johannes 18: 28 – 19: 3

Lied 576b: 1 en 2

'O hoofd vol bloed en wonden'

Johannes 19: 4-16

Cantorij: Pie Jesu

Pie Jesu

Qui tollis peccata mundi

Dona eis requiem

Agnus Dei

Qui tollis peccata mundi

Dona eis requiem

Sempiternam

Requiem

Barmhartige Jezus,

Die de zonden van de wereld wegneemt

Geef hen rust

Lam Gods,

Die de zonden van de wereld wegneemt

Geef hen rust, Eeuwige rust

Johannes 19: 17-30

De Paaskaars wordt gedooft

Stilte

Johannes 19: 31-42

Cantorij: Wenn ich einmal soll scheiden

*Wenn ich einmal soll scheiden
so scheid nicht von mir
wenn ich den Tod soll leiden
so tritt du dann herfür
wenn mir am allerbängsten
wird um das Herze sein
so rei mich aus den Ängsten
kraft deiner Angst und Pein*

*Ich danke dir von Herzen,
O Jesu, liebster Freund,
Für deines Todes Schmerzen,
Da du's so gut gemeint.
Ach gib, daß ich mich halte
Zu dir und deiner Treu'
Und, wenn ich nun erkalte,
In dir mein Ende sei!*

*Erscheine mir zum Schilde
zum Trost in meinem Tod
und la mich sehn dein Bilde
in deiner Kreuzesnot
Da will ich nach dir blicken
da will ich glaubensvoll
dich fest an mein Herz drücken
Wer so stirbt, der stirbt wohl.*



Kruishulde

Onze Vader

Slotlied: 590 'Nu valt de nacht'

Slotgebed en zending

We verlaten in stilte de kerk