

LITURGIE

Witte Donderdag 14 april 2022
Dienst van Schrift en Tafel
19.30 uur: ds. Jan Willem Overvliet
Organist: Piet Cnossen
Ambtsdrager: Chris Duisterwinkel
Lector: Henk Otter



Welkom in de Dorpskerk

Symbolische schikking Witte Donderdag:

De lezing gaat over de de instelling van het Avondmaal.

Brood en wijn worden verbeeld door korenaren en een druiventros.



*Laatste Avondmaal
Leonardo da Vinci*

Liturgie:

We zijn stil

Orgelspel:

Gespeeld wordt: O Lamm Gottes onschuldig van J.S. Bach.

De kaarsen worden ontstoken.

Stem: Waarom is deze avond anders dan andere avonden?

V: omdat Jezus op de laatste avond voordat Hij werd opgepakt het Pesachmaal vierde met zijn leerlingen.

Stem: Wat is de betekenis van dit feest?

V: Eens moest het volk van God werken als slaven voor de farao in Egypte. Maar God maakte hen vrij en leidde hen uit Egypte met sterke hand.

Stem: Wie is die God, die zorgt voor dit volk van slaven?

V: Hij maakte zijn naam bekend aan Mozes vanuit een brandende doornstruik: "Ik ben Hij-die-is". Ik heb de ellende van mijn volk gezien en zal hen bevrijden. Vertrouw op Mij want Ik ben een God van liefde en ontferming. Ik ben je vriend.

We zingen staand: Psalm 81: 1, 2, 7 en 8 'Jubel God ter eer'

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de Naam van Hij-die-is, JHWH, Ik zal zijn die Ik zijn zal.

A: U bent de God, die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: U bent het die ons kent, ons hoort en die weet wat er in ons leeft.

A: Naar uw beeld hebt U ons geschapen en U brengt aan het licht hoe mens te zijn.

Groet:

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, door Jezus Christus, onze Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.

Gebed

Lezing: Hebr. 10: 11-18

Lied: 256 'Blijf met uw genade bij ons'

Meditatie

Lied: 859 'Schuldig staan wij voor U Heer'

Lezing: Lucas 22: 7-27

Lied: 565 'Het hoogste woord daalt uit het licht'

We vormen staande een kring

We bidden samen Onze Vader

Uitdelen van het brood (orgelspel)

Uitdelen van de wijn terwijl we zingen

Lied 568a: 'Ubi caritas'

(Herhalen als de bekertjes worden opgehaald)

We gaan zitten

Dankgebed

Aankondiging collecte

Slotlied: 247: 1, 3 en 5 'Blijf mij nabij'

Zegen met gesproken Amen

Orgelspel:

Gespeeld wordt: Erbarm` Dich mein o Herre
Gott van J.S.Bach.

We blijven zitten tot het orgel is uitgespeeld.

Collectes:

1. Jeugdorp De Glind)

Jeugdorp *De Glind* is een dorp van 650 inwoners bij Barneveld. Honderdtwintig uithuisgeplaatste kinderen vinden hier een veilig thuis. Het is een gewoon dorp met een kerk, een dorpscentrum en veel groen. Bijzonder wordt het als je weet dat een op de zes huishoudens kinderen opvangt. In de vijftientig gezinshuizen ervaren kinderen het gewone gezinsleven, wat bijdraagt aan hun herstel en ontwikkeling. Er zijn veel mogelijkheden op het gebied van onderwijs, leerwerkprojecten en vrije tijd. En er wordt nauw samengewerkt tussen deze leefgebieden. Het Jeugdorp richt zich steeds meer op voogdijkinderen. Bij deze kinderen is de ouderlijke macht door de rechter beëindigd. Juist deze kinderen, bij wie de thuisbasis helemaal uit beeld is, hebben baat bij de opvang in de dorpsgemeenschap. Zoals een oud-bewoner zei: Eindelijk was er een plekje waar ik er helemaal bij hoorde."



2. Kerkhuishouding Pastorale Raad

