



WEEKBERICHT van 1 mei 2022

van de Protestantse Gemeente te Rheden

(www.dorpskerkrheden.nl - www.facebook.com/dorpskerkrheden)

Op zondag 1 mei wordt de dienst uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Derde zondag van Pasen

Voorganger is ds. Jan Willem Overvliet
Vanwege de meivakantie is er geen Kindernevendienst, maar wel koffiedrinken na de dienst.

Collectes 24 april:

1. Choice 4 life, Ede

Choice 4 Life biedt tijdelijke opvang aan tieners, jongeren en (jong)volwassenen die door een ongeplande zwangerschap voor een bepaalde tijd niet in hun eigen leefomgeving kunnen verblijven. Wij geloven dat ze dan een huiselijke omgeving nodig hebben om zich te hervinden en keuzes te maken, waarna ze zich kunnen aanpassen aan hun nieuwe situatie. De jongere krijgt tijd en ruimte om met de moeilijkheden van het leven om te gaan en een realistisch perspectief voor een zelfstandig vervolg te ontwikkelen.

Doelstelling is dat een jonge moeder en haar kind een goede start hebben in het maatschappelijk leven. Daar horen een opleiding en het vinden van werk bij. De opvang wordt dan ook aangeboden totdat een van deze doelen is bereikt en de begeleiding duurt tot zo'n 2 jaar na de bevalling.

2. Kerkhuishouding

Werk Pastorale Raad

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u uw gift overmaken op onderstaande bankrekeningen o.v.v. collectes 1 mei.

- Diaconie: NL 32 RABO 03552 00 384

- Kerkrentmeesters:
NL 06 RABO 0373 72 7658

U kunt u gift ook overmaken via de QR-codes van de diaconie en het CVK, die achter in de kerk hangen en op de liturgie staan.

Bloemengroet

De bloemen gingen op zondag 24 april naar mevr. Postma-Lovink en en de fam. Helmhout.

Mocht u iemand weten die voor een bloemengroet vanuit de kerkgemeenschap in aanmerking komt, geef dit dan even door aan Dea Frederiks, tel.:495 23 80, e-mail: d.frederiks@hetnet.nl



Op 5 mei is de verjaardag van Anna Geesje ten Brinke-Veurink. 93 jaar geleden werd ze in Enschede geboren. Van harte gefeliciteerd!



Bericht van Amnesty International

Deze maand schrijven we voor * **Colombia: milieuactivisten in gevaar**

De afgelopen weken ontvingen milieu- en mensenrechtenactivisten in de Colombiaanse regio Magdalena Medio een reeks doodsbedreigingen. Op 9 februari werd er door onbekenden ingebroken in het huis van milieuactivist *Yuvelis Morales*. Zij was een dag eerder met de dood bedreigd en moest Colombia verlaten.

We roepen de



Colombiaanse minister van Binnenlandse Zaken op ervoor te zorgen dat alle milieu- en mensenrechtenactivisten in het gebied worden beschermd.

*Sudan: tieners gruwelijk gemarteld

De zeventienjarige *Mohammed Adam* en de achttienjarige *Mohammed al-Fatih* uit Sudan werden op 14 januari 2022 met geweld opgepakt toen zij een ziekenhuis verlieten. Adam werd een dag eerder in zijn been geschoten tijdens protesten tegen de militaire

regering. De tieners zijn tijdens hun verhoor gruwelijk gemarteld. Adam krijgt geen medische zorg voor zijn verwondingen. We roepen de Sudanese autoriteiten op Adam en al-Fatih onmiddellijk vrij te laten tenzij ze worden aangeklaagd voor een internationaal erkend misdrijf.

U kunt de brieven per e-mail versturen. De brieven zijn ook terug te vinden op de website van de kerk en van Amnesty: www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
U hoeft dan alleen uw naam in te vullen en op verzend te klikken.

Wat heb je daar in je hand?

De inflatie is sinds de jaren '70 niet meer zo hoog geweest en het leven wordt voor iedereen duurder. Groep OLIVE organiseert op vrijdag 13 mei een avond met een zeer actueel thema, het gaat namelijk over financiën.

De titel van deze **thema-avond** is ontleend aan Exodus 4:2 waarin God aan Mozes vraagt wat hij in zijn hand heeft. In de Bijbel wordt er meer dan 2.350 keer gesproken wordt over omgang met geld en bezit. Wat is de rol van geld eigenlijk in ons leven?

Indra Ramdin zal ons hierin wegwijs gaan maken. Zij verzorgt een interactieve avond, waarbij je zelf aan de slag gaat met budgettering en zij zal o.a. uitleg geven over de 'Cirkel van genoeg'.

Indra is bijna twintig jaar werkzaam geweest als fiscaal jurist en is nu verbonden aan *Stichting Encour*, o.a. bekend van SchuldHulpMaatje. Encour wil mensen helpen te groeien naar financiële vrijheid en ze wil mensen helpen om te ontdekken wat financiële rust inhoudt aan de hand van de Bijbel.



Indra: "Steeds meer economische groei heeft voor mij geleid tot het besef dat er in onze samenleving geen evenwicht is tussen welvaart en welzijn."

Komt u ook naar deze avond? Je gaat gegarandeerd met nieuwe inzichten naar huis.

Plaats: Dorpskerk Rheden

Datum: vrijdag 13 mei

Tijd: 20.30 uur, deuren open vanaf 20.15 uur

Oproep

Als u nog geen bestemming hebt gekozen voor de waardebon van € 7,50 die u in het kader van de actie "Ik buurt mee" van de gemeente hebt ontvangen, dan is wellicht 'De Oude Pinkel' een goede keuze.

U kunt hiervoor de bon afgeven in de brievenbus van het JBC, maar u kunt ook de op de waarde cheque vermelde activatiecode mailen naar Loes Kooij via loes@loeskooij.nl



World Servants Rheden Bouw mee aan verandering

Ga mee met *World Servants* en ontdek dat een werkvakantie in een ontwikkelingsland ook jouw leven verandert.

Verander de toekomst voor een heel dorp of buurt. Word deel van

de droom van mensen ver weg en bouw mee aan beter onderwijs, goede gezondheidszorg en essentiële sociale voorzieningen. Of je nu geeft of meegaat, jouw investering verandert generaties.

Een veranderde blik op de wereld voor jou. Meegaan met *World Servants* is een avontuur dat je leven verandert.

Vrijwilligerswerk in het buitenland verbreedt je horizon. Je maakt nieuwe vrienden, ontdekt andere culturen en verlegt grenzen. Een ander dienen verandert alles!



Na geslaagde projecten van vorige zomer in zowel Panama als Heerlen ga ik, Chris Duisterwinkel, in de zomer van 2023 opnieuw mee met World Servants. Ik hoop dat jij ook mee wilt.

Ben je tussen de 15 en 29 kom dan dinsdag 10 mei om 20.00 naar het JBC te Rheden of woensdag 18 mei om 20.00 uur naar Eltheto

(Diepesteeg 18) in De Steeg. Dan vertel ik meer.

Voor vragen kan je contact opnemen via rheden@worldservants.nl met Chris Duisterwinkel 026 8448 060 of via Marja Reijnierse 0313 413 065.

Namens World Servants actiegroep Rheden

Chris Duisterwinkel

Datum: 10 mei

Plaats: JBC, Rheden

Aanvang 20.00 uur

Datum: 18 mei

Plaats: Eltheto, De Steeg

Aanvang: 20.00 uur

Vluchtelingen in beeld



Deze avond, 21 mei, georganiseerd door *De Verbeelding*, staat in het teken van vluchtelingen. Welke problemen ondervinden zij op hun

weg hier naar toe? Waarmee worden ze geconfronteerd als ze hier een nieuw bestaan opbouwen?

We zien de indrukwekkende documentaire '**Shadow Game**' over tieners die op de vlucht zijn.

Hierna volgt een gesprek met **Ahmed Marcouch**, de burgemeester van Arnhem en **Rodaan al Galidi**, schrijver o.a. van de bestseller 'Hoe ik talent kreeg voor het leven'.

Beiden zijn op verschillende momenten in hun leven naar Nederland gekomen, op zoek naar een veilig en nieuw bestaan.



We horen hun unieke verhalen. Een verhaal dat voor de een ooit begon in Marokko en voor de ander in Irak.

Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom in het Dorpshuis, Mr. B. van Leeuwenplein 3, Rheden. Het programma start 19.30 uur. Er is muziek en er zijn hapjes uit diverse culturen.

De avond is gratis toegankelijk en wordt georganiseerd in samenwerking met het *Multicultureel Platform*.

Van harte uitgenodigd en welkom!

Datum: 21 mei

Plaats: Dorpshuis Rheden

Aanvang: 19.30 uur

Geheugensteuntje:

Deze week geen activiteiten



Eén zwaluw maakt zomer

Eén zwaluw maakt zomer,
één duif - niet gezwicht.
De droom van één dromer
wekt schaduw tot licht.

Noach bleef geloven toen de regenvloed heel de aarde dompelde in tegenspoed.

Omdat hij bleef geloven
kwam hij de schrik te boven.

Jozef bleef geloven toen het donker was,
dat de morgenzon nog niet gezonken was.

In duisternis gevangen
bleef hij naar licht verlangen.

Mozes bleef geloven in de zandwoestijn,
dat er na de bergen nog een land moest zijn.

Hoe uitzichtloos de jaren,
hij bleef zijn droom bewaren.

Wil je wel geloven dat je dromen kan,
dat de nieuwe aarde er nog komen kan.

Je komt de schrik te boven
wanneer je blijft geloven.

Fijne week gewenst!

Volgende week maken we weer een Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk **donderdag 5 mei 18.00 uur** via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com

Samenstelling: Ineke van Huissteden