

LITURGIE Zondag 26 juni 2022

Tweede zondag na Trinitatis

10.00 uur: ds. Henk Teeuwen, Borculo

Organist: Piet Crossen

Ambtsdrager: Marret Uijl

Lector: Johan Mandemakers



Welkom in de Dorpskerk!

Inleiding op de dienst:

Tweede zondag na Trinitatis

Soms is een verkeerde vertaling een eyeopener. Zoals de vertaling van het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het gaat in dit verhaal over een weg. Het is de weg van Jericho naar Jeruzalem. Of is het de weg van Jeruzalem naar Jericho? Het maakt wél verschil.

In het eerste geval ga je óp naar Jeruzalem. Dan gaat er bij ons een belletje rinkelen. Want staan er in het Boek der Psalmen niet prachtige pelgrimspsalmen zoals Psalm 122? Die werden gezongen door het volk als het op weg ging naar Jeruzalem om er de hoge feesten te vieren.

In het tweede geval ga je de andere kant op en keer je Jeruzalem de rug toe. Nuchtere geesten onder u zullen zeggen dat er een tijd van komen is en een tijd van gaan. Maar als ik zou moeten kiezen ging ik het liefst óp naar Jeruzalem al was het maar omdat je dan die prachtige psalmen hoort zingen.

Wat is er nu mis met onze Bijbelvertaling? Het gaat in het verhaal over een priester en nu staat er in het oude Grieks, dat hij afdaalde. Hij was dus op weg naar Jericho. Maar dat staat er niet. Er staat dat er toevallig een priester langs kwam. Toevallig staat er in het oude Grieks iets anders en waarom dat ertoe doet vertel ik u graag.



Liturgie:

We worden stil

Orgelspel:

Gespeeld wordt: Fuga in f van N. Bruhns.

Welkom en mededelingen

De kaarsen worden ontstoken

Drempelgebed

Intochtslied: Psalm 25: 1 en 2

'Heer, ik hef mijn hart en handen'

Groet en Bemoediging:

V: De Heer zal bij u zijn

A: OOK MET U ZIJ DE HEER

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT
HEEFT

Zingen: Lied 280: 1, 2, 3 en 4

'De vreugde voert ons naar dit huis'

Kyrie en gloria

V: *Onthul ons dan uw aangezicht,*

uw Naam,

die mét ons gaat

en heilig ons hier met uw licht,

uw voorbedachte raad.

Zingen: Lied 280: 6 en 7

'Vervul ons met een nieuw verstaan'

Leefregel Deuteronomium 6: 4 – 9

Zingen: Psalm 19 : 1 en 3

'De hemel roemt den Heer,
het firmament geeft eer'

Gebed om de opening van het Woord

Zingen: Lied 368 g

'Adem van God, vernieuw ons bestaan'
Voorganger 1 x
Allen 1 x

Lezing: Deuteronomium 30: 11 – 14

Orgelspel rond de melodie van lied 119a
Uw woord omvat mijn leven en zet mij aan het licht

Lezing: Lucas 10: 25 - 37a

Zingen: Lied 119a: 1, 2 en 4
'Uw woord omvat mijn leven'

Uitleg en Verkondiging

*Uw woord omvat mijn leven
en zet mij aan het licht*

Orgelspel

Zingen: Psalm 122: 1, 2 en 3
'Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,

Gebeden, afgesloten met Onze Vader

Aankondiging collecte en bloemengroet

Slotlied: Lied 841: 1 en 2
'Wat zijn de goede vruchten'

Zegen met gezongen Amen

Orgelspel:

Gespeeld wordt: Preludium in F
van J.S. Bach.

Collectes:

1. Migranten zonder papieren

Nederland telt zo'n 30.000 migranten zonder verblijfs-vergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerd en hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de *Wereldhuizen* in Amsterdam en Den Haag, de *Pauluskerk* in Rotterdam en *Villa Vrede* in Utrecht helpen met informatie, advies, scholing en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht en zelfredzaamheid van deze mensen. Ook helpen zij bij nieuwe asielprocedures. *Kerk in Actie* ondersteunt deze initiatieven:



**2. Kerkhuishouding
Kosten erediensten**



We wensen u een goede week!