



LITURGIE Zondag 1 januari 2023
Eerste zondag na Kerst - Nieuwjaarsdag

11.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet
Organist: Kees van den Haak
Ambtsdrager: Rients Stielstra
Lector: Jan van den Berg
Vooraf en na de dienst koffiedrinken



Welkom in de Dorpskerk!



We beginnen met koffie/theedrinken en gelegenheid om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen.

Inleiding op de dienst:

Op deze zondag zal de aandacht allereerst uitgaan naar het nieuw begonnen kalenderjaar 2023.

Maar het is ook de achtste dag na de geboorte van Jezus. Op die octaafdag werden in de Joodse traditie de kinderen besneden en kregen ze hun naam. We zullen lezen over Jezus die zijn naam krijgt en over de priesterlijke zegen (Numeri 6). Zegen mogen we elkaar toewensen en ook Wytse Doevendans, die op deze zondag zal worden bevestigd als ouderling. We hopen dat hij zijn taak de komende jaren mag vervullen met liefde voor God en tot zegen van mensen.

Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat
over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden
en u vrede geven.

Numeri 6:24-26

Liturgie:

We worden stil

Orgelspel

Gespeeld wordt: Wie schön leuchtet der
morgenstern van Dietrich Buxtehude

Welkom en mededelingen

De kaarsen worden ontstoken

Drempelgebed:

Aanvangslied: 513

'God heeft het eerste woord'

Bemoediging en groet

V: Waar komt onze hulp vandaan?

G: Onze hulp komt van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Genade zij u en vrede van God onze
Heer en ook van zijn Zoon Jezus Christus

A: Amen

Zingen: Klein Gloria, Lied 195

Gebed

Lezing: Numeri 6: 22-27

Zingen: Psalm 121: 1 en 4

'Ik sla mijn ogen op en zie'

Lezing: Lucas 2: 21

Zingen: 473: 1

'Er is een roos ontloken'

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 418: 1 en 3

'God schenk ons de kracht'

Bevestiging Wytse Doevendans tot ouderling

Zingen: Lied 362: 1 en 2

'Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild'

Nadat Wytse de zegen heeft ontvangen

zingen we: lied 363

'Dat 's Heren zegen op U daal'

Dank en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader

Aankondiging collecte en bloemengroet

Slotlied: 444: 1, 2 en 4

'Nu daagt het in het oosten'

Zegen met gezongen Amen

Orgelspel

Gespeeld wordt: Fuga Primi Toni

van Johann Georg Albrechtsberger

We blijven zitten tot het orgelspel is beëindigd.

Collectes:

1. SchuldHulpMaatje



SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Het uitgangspunt is dat je iemand in moeilijkheden niet in de steek laat. Wij gaan naast mensen met schulden staan. En samen kijken en leren we hoe zij vrij kunnen komen van een (dreigende) schuld. Iedereen die hulp nodig heeft bij financiële problemen, kan rekenen op de steun van onze maatjes. Ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst. Voorkomen van schulden is natuurlijk het beste. Daarom geven we ruime aandacht aan vroegsignalering en preventie.



2. Kerkhuishouding

Verwarming kerkgebouw



**We wensen u een voorspoedig en gezond Nieuwjaar
en een goede week toe!**