



WEEKBERICHT van 29 oktober 2023

van de Protestantse Gemeente te Rheden

(www.dorpskerkrheden.nl - www.facebook.com/dorpskerkrheden)



**De klok gaat 1 uur terug,
een uurtje langer slapen...**

**Op zondag 29 oktober wordt de dienst
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl**

Vijfde zondag van de herfst

Deze zondag gaat ds. Jan Willem Overvliet voor in de dienst.

Collectes:

1. Werelddiaconaat-Wereldvoedseldag Sterke vrouwen in de kerk in Indonesië

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen zijn actief



betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk en nemen sociale en pastorale taken op zich. Dat is hard nodig, maar

niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving. *Kerk in Actie* ondersteunt de kerk op Papoea voor deze taken. Ze kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding.

2. Kerkhuishouding Onderhoud Dorpskerk

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u uw gift overmaken op onderstaande bankrekeningen o.v.v. collectes 29 oktober.

- Diaconie: NL 32 RABO 03552 00 384

- Kerkrentmeesters:
NL 06 RABO 0373 72 7658

U kunt uw gift ook overmaken via de QR-codes van de diaconie en het CVK, die kerk hieronder staan.



Diaconie



Kerkhuishouding

Bloemengroet

De bloemen gingen op 22 oktober naar de mevr. Krol-van Haarlem en dhr. Johan Colenbrander.

Mocht u iemand weten die voor een bloemengroet vanuit de kerkgemeenschap in aanmerking komt, geef dit dan even door aan Dea Frederiks, tel.: 495 23 80, e-mail: d.frederiks@hetnet.nl



Een warm gevoel!
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen in herfstsamenstelling.
Een hartelijke groet aan u allen,
Johan Colenbrander.

Concert Dorpskerk

Op 29 oktober komt het *Zuthpens Barok Ensemble* optreden in de Dorpskerk. Dit ensemble is een groep van ca 20 muzikanten, die zich uit liefhebberij toeleggen op het spelen van muziek, geschreven in de periode tussen

1600 en 1800 en bestaat uit strijkers, houtblazers en klavecimbel/orgel. De muzikale leiding is van barokvioliniste Elin Eriksson.



Over het Concert: Machtige muziek

In de tweede helft van de 17e eeuw waren Lodewijk XIV in Frankrijk en Karel II in Engeland de machtigste koningen van Europa. Aan het hof omringden zij zich

met briljante componisten als Lully en Purcell. Van Lully hoort u een suite van dansmuziek uit zijn opera *Les Festes de l'Amour*. Van Purcell spelen we toneelmuziek uit *The Gordian Knot Untied*. En tussendoor: iets uit de machtige *Kunst der Fuge* van Bach!

Entree is gratis, evenals de koffie en thee. Wel is er weer een collecte achteraf.

Datum: 29 oktober

Plaats: Dorpskerk Rheden

Tijd: 15.30 uur

Kerk open: 15.00 uur

Concert Rhedens Fanfare Corps

Op **5 november** geeft het RFC een concert in de Dorpskerk. O.l.v. dirigent Harry van Bruggen en organist Harry van Wijk zullen ze een fantastische selectie van stukken spelen van klassiek tot swingende nummers! Het concert begint om 15.30 uur, maar de kerk is al om 15.00 uur open.



Het Rhedens Fanfare Corps, onder leiding van Harry van Bruggen, presenteert haar jaarlijkse najaarsconcert. Kom luisteren naar een mix van verschillende muzieksoorten. Dit jaar een prachtige samenwerking met organist Harry van Wijk.

5 november
Dorpskerk Rheden
Met op kerkorgel: Harry van Wijk

Aan het einde van het concert is er mogelijkheid voor koffie en thee. Met het uitgaan van de kerk kunt u een vrijwillige gift doen.

Ontmoetingsavond Pastoraat Met Petrus in het land op Texel

Op deze avond willen wij aan de hand van het jaarthema 'Ga mee' graag met u in gesprek over wat ons als mensen beweegt. Waar putten wij hoop uit? Wat zijn onze boeien en wat zijn onze bakens?

We starten met koffie of thee. Daarna kijken we eerst naar de tv-uitzending 'Met Petrus in het land op Texel'. We gaan daarna in gesprek om antwoorden te



vinden op een aantal vragen. We besluiten met een hapje en een drankje. Het belooft een gezellige avond te worden en iedereen is van harte welkom. Graag vooraf aanmelden bij Rients Stielstra of Wytse Doevendans.

Waar: in het JBC

Wanneer: donderdag 9 november

Aanvang: vanaf 19.30 uur

Voettocht Rheden - Santiago de Compostella

Hij wilde een keer iets écht bijzonders doen in zijn leven. Nou, dat heeft hij gedaan!

Op 25 februari 2022 begon Bert de Stigter vanaf zijn huis in Rheden aan zijn voettocht (Camino) naar Santiago de Compostella in Spanje en ruim drie maanden later, op 9 juni, liep hij het plein op bij de beroemde kathedraal aldaar, 2700 kilometer



onder zijn voetzolen. Wat een ervaring! Op vrijdag 10 november komt Bert ons vertellen over deze reis: de voorbereidingen, de ontmoetingen met medepelgrims, de stilte, de ontberingen, de bijzondere overnachtingen, het eten (en soms

geen eten) en nog veel meer. Dit alles aangevuld met mooie foto's.

Wilt u dit bijzondere verhaal horen, dan bent u van harte uitgenodigd: Iedereen is welkom!

Na afloop kunnen we napraten met elkaar en met Bert en Gonnie in het Jonkvrouw Brantsen Centrum, onder het genot van een hapje en een drankje.

Namens De SOOS 35+

Adri de Kort

Datum: vrijdag 10 november

Locatie: Dorpskerk Rheden
Aanvang: 20:30 uur
Kerk open om 20:15 uur
Er is koffie en thee

Bericht van onze eigen noeste 'kerkelijk' werker...



Vandaag kwam ik een potje met pieren tegen.
De laatste 10 m. ontmoeten en schilderen.
Daarna isoleren. Gelukkig speelt tijd geen rol.
De tijd is geduldig.
Nog steeds met plezier hier bezig.
Ik groet u allen vanuit de Dorpskerk.
Adri

Geheugensteuntje:

vr 27 okt: 20.30 uur: Thema-avond Voedsel-
verspilling, Dorpskerk
zo 29 okt: 15.30 uur: Concert Zutphens Barok
Ensemble, Dorpskerk
di 31 okt: 19.30 uur: Bijbelstudie 'Naaste als jezelf'
o.l.v. ds. Jan ter Avest, JBC
di 31 okt: 20.00 uur: Mediteren in de Dorpskerk
vr 3 nov: 19.00 uur: Cantorij, Dorpskerk
zo 5 nov: 15.30 uur: Concert Rhedens Fanfare
Corps, Dorpskerk

Volgende week maken we weer een
Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk
donderdag 2 november 18.00 uur
via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com
Samenstelling: Ineke van Huissteden

We wensen u een goede week toe!



Een lied voor de vrede

*Laat de zon opgaan,
het ochtendlicht stralen.
Het zuiverste gebed
brengt ons niet terug.*

*Hij wiens kaars is gedoofd
en in het stof is begraven,
geen bitter huilen zal hem wekken,
noch hem hierheen terugbrengen.*

*Niemand haalt ons terug
uit het diepe en donkere graf.
De overwinning vieren
en lofliederen zingen
levert hier niets op.*

*Zing dus enkel de vrede een lied toe,
fluister geen gebed.
Zing liever de vrede een lied toe
met luide stem, luidkeels.*

*Laat de zon schijnen
door de bloemen heen.
Kijk niet achterwaarts,
laat de gevallen rusten.*

*Kijk hoopvol vooruit,
niet door richtkijkers,
Zing de liefde een lied toe
en niet de oorlogen.*

*Zeg niet: 'Er komt een dag'-
maak dat die dag komt!
Nee, het is geen droom.
Juich de vrede toe
op alle paradepleinen!*

*Zing dus enkel de vrede een lied toe,
fluister geen gebed.
Zing liever de vrede een lied toe
met luide stem, luidkeels.*

Jaäkov Rotblit (Israëlich dichter)