

50 jaar
Actie
Kerkbalans



*Samen
verder*

“Ik doe mee met Kerkbalans omdat ik blij ben dat er een plek is waar mensen geïnspireerd kunnen oefenen in het omgaan met elkaar, de wereld en God.”

Ellen Enderlé (Ellecom)



"Samen met anderen willen we onze hoop en ons geloof vieren en de plaats in stand houden waar je kan zingen, bidden en luisteren naar leefregels en verhalen uit de Bijbel. Daarom geef ik voor Kerkbalans."

Truus Havinga (De Steeg)

“De kerk kan alleen bestaan als mensen tot elkaar willen komen in het geloof dat verschillen overbrugd kunnen worden. Geloven is vooral werken aan een betere toekomst voor iedereen.”

Jan Willem Overvliet (Rheden)



"Ik zie de kerk als een centraal diaconaal middelpunt in onze huidige dorpsamenleving. Daarom geef ik voor mijn kerk."

Arno de Leeuw (Rheden)

Samen verder

De kerken van Rheden en Ellecom-De Steeg zullen in 2024 fuseren. We bundelen onze krachten en zetten hiermee een belangrijke stap naar een gezamenlijke toekomst. Wij willen namelijk nog heel lang een waardevolle plaats innemen in het leven van onze leden en in onze dorpen.

Samen willen we een kerkgemeenschap zijn die een brede groep mensen aanspreekt. Naast de zondagse erediensten bieden wij een gevarieerd programma aan voor jong en oud. Er zijn verschillende gesprekskringen, meditatieve wandelingen, gezamenlijke maaltijden, filmavonden, thema-avonden, culturele activiteiten, jeugdsoos, jongerensoos, jeugdkamp en nog veel meer. Alle activiteiten staan open voor iedereen.

Naast een plek voor bezinning en verdieping willen we ook een Kerk zijn waar we omzien naar elkaar, meeleven met elkaar. Een steuntje in de rug, een arm om de schouder. Iets wat in deze tijd steeds schaarser lijkt te worden, maar wat mensen vaak zo hard nodig hebben. Ook daarvoor willen we ons inzetten.

Zonder financiële middelen is dit niet mogelijk. Uw bijdrage vormt voor de kerken de belangrijkste en meest onmisbare bron van inkomsten. Wij vragen u daarom ook dit jaar weer mee te doen met de Actie Kerkbalans en de kerk financieel te steunen, als het kan ruimhartig.



Aandacht voor elkaar

De kerk is een warme mantel. Mensen kijken naar elkaar om, en hebben zorg voor elkaar, een bemoedigend woord, een bezoekje, een schouderklopje, een steuntje in de rug.

Iedereen is welkom

De kerk probeert voor iedereen een plek te zijn waar hij of zij zich thuis voelt. Iedereen is er welkom met zijn of haar verhaal.

Betrokken

De kerk wil midden in de samenleving staan en vanuit haar Inspiratiebron opkomen voor mensen die in de knel zitten, onderdrukt, gediscrimineerd of uitgebuit worden. Mensen die het moeilijk hebben, wil de kerk de helpende hand bieden, financieel of op een andere manier, dichtbij of ver weg.



Wist u dat uw gift aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belasting? Hierover en nog meer informatie over Actie Kerkbalans vindt u op:

www.dorpskerkrheden.nl/kerkbalans

50 jaar

Actie

Kerkbalans



Begroting 2024



Helpt u mee het tekort weg te werken?



Protestantse
Kerk

College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Rheden

Dorpsstraat 70
6991 HH Rheden

e-mail: cvk@dorpskerkrheden.nl

IBAN NL56 RABO 0373 7276 31
www.dorpskerkrheden.nl

College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente
Ellecom-De Steeg

p/a Ursula van Raesfeltlaan 15
6994 BA De Steeg

e-mail: kerkrentmeesters@pges.nl

IBAN NL34 INGB 0000 8075 15
www.pges.nl